

Leuke lenteboeken



Het wordt eindelijk lente. De eerste blaadjes komen tevoorschijn, de vogels beginnen te zingen, het wordt wat warmer buiten. Heerlijk! In deze lessuggestie bieden we u een beschrijving van 3 boeken die in de lente goed te gebruiken zijn, met ideeën voor bijpassende activiteiten.



**Leve de lente –
Vivian den Hollander en Alex de Wolf
Ploegsma (2008),
ISBN 978 90 21665498**

Een voorleesboek met verschillende verhalen waarbij u samen met Roos en Mika de lente in al haar facetten kunt meebeleven: zonder jas naar buiten, een merel die een nestje maakt, een lentetaart van narcissen, jonge dieren bij opa op de boerderij en lammetje Guus, paaseieren verven, kortom een hele lente voorleesplezier! Aan het eind van elk hoofdstukje staat een liedje dat geleerd kan worden en een knutselwerkje dat erbij past. Dit boek is geschikt voor wat oudere peuters.



**Lentekriebels – Liesbet Slegers
Clavis (2011), ISBN 978 90 44815221**

Het boek Lentekriebels is voor wat jongere peuters geschikt om te gebruiken. Het boek gaat uit van zes basiswoorden. Kort wordt beschreven wat het woord met de lente te maken heeft. Het is een informatief boekje dat peuters een beeld geeft van wat lente precies is.

Basiswoorden:

zon, blad, vogel, bloem, ei, konijn

Lesidee:

- Hang de plaatjes van de zon, het blad, de vogel, de bloem, het ei en het konijn op een lijn. Als het verhaaltje voorgelezen wordt kunnen de peuters het goede plaatjes erbij zoeken!
- Maak de zon van een cirkel en plak hier gele strookjes omheen. Zet op de gele cirkel: Joepie het wordt lente!



**Kom uit het ei, kleintje –
Shen Roddie en Frances Cony
Memphis Belle (2013),
ISBN 978 90 89416414**

Een lees- en voelboek.

Moeder Hen legt een ei, alleen weet ze niet hoe ze het uit moet broeden. Ze probeert van alles: praten tegen het ei, spaghetti koken voor het ei, een warm wollen jasje breien, een wiegje versierd met madeliefjes zodat het ei geschommeld kan worden, het ei in de grond stoppen, water geven, in bed leggen en dan.....barst het ei open. Hallo Kleintje! Voor peuters is dit boek geschikt om in een kleine kring te bespreken want er zijn veel dingen om te voelen en aan te raken. De vleugel kan omhoog, de spaghetti, het warme wollen jasje, het wiegje kan echt schommelen, er zit een gat op de plek waar het ei begraven is en er ligt een lekker warm dekentje op het bed. Een geweldig leuk boek dat goed past bij de lente. Het is met veel humor geschreven en de platen zullen de peuters zeker erg aanspreken.

Lesidee:

- Knip uit wit papier een mooi ei en laat de peuters er een kuiken intekenen op hun eigen wijze.