

1 Puzzel

- 1 We gingen een dagje naar *zee* .
- 2 Het was druk op het *strand* .
- 3 Maar gelukkig konden we nog een *plekje* vinden.
- 4 Toen zakte papa door zijn *strandstoel* .
- 5 We kwamen niet meer bij van het *lachen* .
- 6 Het leukst vonden we het *duiken* in de golven.
- 7 Aan het eind van de dag was mijn rug een beetje *verbrand* door de zon.

1	<i>z</i>	<i>e</i>	<i>e</i>															
2	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>n</i>	<i>d</i>												
3	<i>p</i>	<i>l</i>	<i>e</i>	<i>k</i>	<i>j</i>	<i>e</i>												
4	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>n</i>	<i>d</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>e</i>	<i>l</i>							
5	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>h</i>	<i>e</i>	<i>n</i>												
6	<i>d</i>	<i>u</i>	<i>i</i>	<i>k</i>	<i>e</i>	<i>n</i>												
7	<i>v</i>	<i>e</i>	<i>r</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>n</i>	<i>d</i>										

1	<i>v</i>	2	<i>a</i>	3	<i>k</i>	4	<i>a</i>	5	<i>n</i>	6	<i>t</i>	7	<i>i</i>	8	<i>e</i>
---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

2 Welk beroep?

ijsverkoper en *badmeester*

3 Welk dier?

Met de overgebleven letters kun je het woord *kwak* maken.

L	H	E	B	A
W	A	T	E	R
W	A	Z	E	E
K	I	V	I	S

5 Woordraadsels

zeil boot - boot tocht

vakantie land - land kaart

zwem bad - bad laken

bus reis - reis bureau

water ijs - ijs koud

zomer weer - weer wolf

6 Woordsudoku

zand	zon	strand	<u>zee</u>
<u>strand</u>	zee	<u>zand</u>	<u>zon</u>
zon	<u>zand</u>	zee	<u>strand</u>
<u>zee</u>	strand	zon	zand

<u>lente</u>	<u>zomer</u>	<u>winter</u>	herfst
herfst	winter	lente	<u>zomer</u>
<u>zomer</u>	lente	herfst	winter
winter	<u>herfst</u>	zomer	<u>lente</u>

7 Op de trap

engst - best - kleinst - minst - liefst - grootst - snelst

8 In het bos

In de vakantie ging ik een nacht kamperen in het bos met mijn broers Joost en Floris.

Joost is de oudste en hij is het grootst van ons drietjes. Floris is het ukkie,
hij is het kleinst.

Eerst gingen we koken. Dat deed ik, want ik kan dat het best. Toen deden we een
hardloopwedstrijdje. Joost was het snelst.

Daarna speelden we tikkertje. Ik was blij, want dat doe ik het liefst.

's Nachts werd het pikdonker. Ik vond het best wel spannend, maar Floris vond het het
engst: hij dacht dat hij wolven hoorde en moest huilen. Joost was het
minst bang en hij heeft Floris getroost. Het was een
spannende nacht, maar we vonden het toch heel leuk!