

auteur: Joyce Ketelaars

Hoe klinkt je boek?

De kinderen proberen het gevoel dat een boek bij hen oproept te vertalen naar muziek die erbij past. Maak samen muziek met een boek!

Wat heb je nodig?

- verschillende soorten tekstjes, bijvoorbeeld een mop, een mooi gedicht of een spannend stukje uit een verhaal (voor stap 1)
- een boek voor elk kind
- digibord of ander scherm waarop je een YouTube-filmpje kunt kijken

Werkvorm

- klassikaal/individueel

Stap 1 Ontdek de muziek in je hoofd!

Bij elke tekst die je leest, voel je iets. Je hart klopt sneller bij een spannend verhaal, je krijgt een brok in je keel van een mooi gedicht, je lacht hardop om een grappige strip en bij een lekker recept loopt het water je in de mond. En bij elk gevoel past andere muziek. Stel, je leest een grappig verhaal. Grote kans dat je in je hoofd een vrolijk, vlot fluitliedje hoort. Maar wat als je daarna een droevig stukje leest? Wat hoor je nu?

Lees samen een paar verschillende stukjes tekst. Bedenk steeds welke muziek je in je hoofd hoort. Dat kan voor iedereen anders zijn! Zing, neurie of trommel de muziek die je erbij vindt passen.

Stap 2

De kinderen pakken hun eigen boek erbij. *Je kunt ook muziek maken mét je boek. We bekijken eerst een voorbeeldfilmpje.*

Ga naar YouTube en typ in het zoekvenster Muziek met Freek, muziek met een boek. Doe het na in de klas.

Stap 3

Ieder bekijkt zijn eigen boek nog eens goed. *Lees een paar stukjes. Bedenk wat voor muziek erbij past. Gebruik net als in het filmpje je boek bij het maken van de muziek. Je mag er ook bij neuriën, zingen, klappen, stampen ... Alles wat jij vindt passen bij jouw boek.*

Stap 4

De kinderen laten hun 'muziekstuk' horen. *Kunnen de anderen aan jouw muziek horen wat voor boek jij aan het lezen bent? Kunnen ze horen of jij een spannend of juist grappig boek leest? Laat een stukje voorlezen uit het boek. Vindt iedereen de muziek erbij passen? Of heeft iemand een heel ander deuntje in het hoofd?*

Voorbeeldtitels bij stap 1

Groep 5/6

- *Costa Banana* van Jozua Douglas
- *Boreas (en de zeven zeeën)* van Mina Witteman
- *Zo voelt dat* van Bette Westera
- *Hubbelbubbelprik* van Yentl en de Boer (Er zijn al liedjes bij dit boek op YouTube te vinden!)

Groep 7/8

- *Hart van Staal* van Simon van der Geest
- *Boy7* van Mirjam Mous
- *De jongen die van de wereld hield* van Tjibbe Veldkamp
- *Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt* van Edward van de Vendel

Kijk ook op www.jeugdbibliotheek.nl.

Je kunt op leeftijd en onderwerp boeken zoeken.